

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ.: VSIAF_GSIAF 1/2/2016 (Συμπληρωματική)

Συνεντεύκτρια: **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ (ΒΣ)**

Αφηγητής: **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ (ΓΣ)**

Απομαγνητοφώνηση: **ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΦΑΚΑ**

Οι χρόνοι αναφέρονται στο ακουστικό αρχείο: **VSIAF_GSIAF_AUDIO2** και ίσως διαφέρουν ελαφρώς από το οπτικοακουστικό αρχείο: **VSIAF_GSIAF_VIDEO2**

Απομαγνητοφώνηση αρχείου: VSIAF_GSIAF_TRANS2

00:00:02 – Τα μαθήματα ακορντεόν στο Εθνικό Ωδείο Κανατσούλη Χαλανδρίου – τα σχολικά χρόνια του και η σύνδεση με την επαγγελματική του σταδιοδρομία – η εκμάθηση αγγλικών..

(ΒΣ) Λοιπόν..... κ. Σιαφάκα ο λόγος που σας ζητάμε μια συμπληρωματική ...εεε... συνέντευξη σε κάποιες απ'τις ερωτήσεις είναι γιατί είδαμε σε ένα άλμπουμ οικογενειακό, μια φωτογραφία που παίζετε ακορντεόν κι αυτό στάθηκε αφορμή να μας διηγηθείτε πως έχετε κάνει μαθήματα μουσικής. Μπορείτε να μας πείτε πότε και κάτω από ποιές συνθήκες ξεκινήσατε μουσική;

(ΓΣ) Όταν βρέθηκα στο κέντρο διασκέδασης στην Φαρίντα και είχαμε μουσική...

(ΒΣ) Ζωντανή;

(ΓΣ) Ζωντανή μουσική. Άρχισα να ψιλιάζομαι, να λέω "πρέπει να πάω να μάθω κι εγώ ένα όργανο ... να έχω σαν επαγγελματική..."

(ΒΣ) Διέξοδο...

(ΓΣ) Ναι, ναι.

(ΒΣ) Μουσική ...

(ΓΣ) Και σκέφτηκα. Δεν έπαιρνα μεγάλο μεροκάματο, μισθό κάθε μήνα, αλλά αυτά τα γύρω στα εκατό δραχμές που έπαιρνα, λέω "ας δώσω το πενηντάρι"να πάω στην Κανατσούλη, στο Χαλάνδρι, στο ωδείο, ν'αρχίσω να κάνω μαθήματα".

(ΒΣ) Αυτά το '46, το '47;

(ΓΣ) Αυτά ... εεε ... έγιναν το '47, το '47.

(ΒΣ) Υπήρχε το ωδείο της κας Κανατσούλη τότε, το '47;

(ΓΣ) Ναι, βεβ..., ναι το '47. Μετά από λίγο όμως, δεν πήγαινα καλά, δεν είχα να ...

(ΒΣ) Εγγραφήκατε σε κάποιο όργανο;

(ΓΣ) Ναι ..εε ιι...μού'λεγε αυτή "να έχεις όργανο στο σπίτι να κάνεις εξερασίζ, δηλαδή ... να κάνεις ... καταλαβαίνεις; Να έρχεσαι εδώ...

(ΒΣ) Εξάσκηση.

(ΓΣ) Εξάσκηση. Να έρχεσαι διαβασμένος.

(ΒΣ) Ποιό όργανο κάνατε;

(ΓΣ) Τ' ακορντεόν. Έεε...εγώ πήγαινα εκεί και τά'παιζα ράσμπα. Δεν τς έπαιζα καλά τς νότες.Με μάλωσε δυό τρεις φορές. Πήγα κι άνοιξα το πιάνο στο ... κέντρο και μάλιστα "έπεσε" και η νότα ρε και είπε ποιός την έκανε και τους είπα εγώ ότι έτσι κι έτσι. Με μάλωσαν βέβαια γι αυτό που έκανα, αλλά εγώ πήγα κι αγόρασα κλειδιά στην Αθηνάς για ν'ανοίξω το πιάνο... τότε που κατέβαινα κάτ' για τα κρασιά. . Και τ' άνοιξα το πιάνο, αλλά ...έπεσε και η ρε. Λοιπόν αφού δεν μπόρεσε να κάνω, μετά από δυό τρεις μήνες σταμάτησα. Έρχεται τώρα ...

(ΒΣ) Και τελειώσατε τα μαθήματα μουσικής;

(ΓΣ) Ναι, ναι

(ΒΣ) Δεν ξανακάνατε;

(ΓΣ) Σταμάτησα να πηγαίνω να πληρώνω. Λοιπόν, γράφω σε μια δική μας, θειά στην Αμερική, να μου στείλει ένα ακορντεόν. Δεν μ' απήντησε καθόλου κι έτσι δεν προχώρησα. Το '48 τώρα επιστρατεύτηκα και γυρνώντας απ'το στρατό. Το '51 απολύθηκα, εεε... κάποιος υπουργός οικονομικών τότε είπε "οι έχοντες απολυτήριο δημοτικού, σαν Δημόσιοι υπάλληλοι ανήκουν στην τρίτη κατηγορία, του γυμνασίου στην δευτέρα και πανεπιστημιακά πτυχία, ελάχιστα ήταν, στην πρώτη κατηγορία. Ε, εγώ δούλευα ήμτανε διορισμένος τον Φλεβάρη με το νόμο 751 που μας κάλυπτε γιατί πολεμήσαμε τς αντάρτες εεε τότε ...

(ΒΣ) Έχετε κάνει δηλαδή άλλες σπουδές;

(ΓΣ) Μσό λεπτό, μσό λεπτό. Θα ... εεε ... εγώ εξακολουθούσα να ήταν φορτωτής και να δουλεύω δίπλα στην Τράπεζα Ελλάδος που ήταν πολλά τα δέματα και από κει φορτώνονταν για διάφορες επαρχίες. Τα ταχυδρομικά δέματα τα οποία ήταν πληθώρα. Εγώ εκεί ένα διάστημα εε. Μετά από λίγους μήνες, τ '52 λέμε τώρα, πήγαινα στο αεροδρόμιο και

παρελάμβανα τα ταχυδρομεία απ'τα αεροπλάνα. Το '53 ήρθε ο Μαρκεζίνης υπουργός οικονομικών και αλλάζει τον νόμο που είχε ο προηγούμενος συνάδελφός του ... οικονομικών και λέει " στα τρία Τ οι έχοντες της τρίτης τάξεως απολυτήριο γυμνασίου και στο Τελωνείο, μπορούν να μετατα... να .. να μεταταθούν στην δεύτερα κατηγορία με τρίτης τάξης απολυτήριο. Μόλις το διάβασα αυτό εγώ, παίρνω μια άπασα ύλη πέμπτης και έκτης δημοτικού και γιατί με "έξι"το πήρα το δημοτικό απ'το χωριό μου. Λοιπόν διαβάζω την άπασα ύλη πέμπτης κι έκτης και πάω και γράφομαι στον Κουτσούρη, Μιχαήλ Βόδα 12, στο ιδιωτικό γυμνάσιο Πλατεία Μεταξουργείου. Εκεί απ'τα πεντακόσια ευρώ που έπαιρνα, πεντακόσια πενήντα .. εεε... δραχμές που έπαιρνα, εκατόν εξήντα έδωνα στο γυμνάσιο, το νυχτερινό και διακόσιες νοίκι. Έτρωγα ελάχιστα με τα υπόλοιπα λεπτά. Λοιπόν, ... όταν γράφτηκα εκεί και ήδη πέρασαν ο τρίτος χρόνος, πήγα στην διεύθυνση Κανάρη 9 στο Κολωνάκι που ήταν η διεύθυνση ιδιωτικών νυκτερινών σχολείων και δημοσίων. Εκεί που πήγα μου λέει "από που είναι το απολυτήριο του .. της τρίτης τάξεως;" "Απ'το ιδιωτικό." "Ιδιωτικό σε γέλασαν" μου λέει, "δεν περνάει το χαρτί αυτό ... να πάρεις μετάταξη. Θα φέρεις, θα πας να δώσεις εξετάσεις στο νυχτερινό δημόσιο κι από κει θα μας φέρς χαρτί για να προχωρήσεις στη μετάταξη". Πάω στο ιδιωτικό γυμνάσιο και μου λέει "για να φύγεις, πρέπει να φέρεις χαρτί ότι έχει α..ανάγκη αλλ..αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει για να φύγεις στα μέσα σχολικής περιόδου...

(ΒΣ) Της σχολικής χρονιάς, ας πούμε.

(ΓΣ) Ναι. Απ'το ... Λέω "Τι να κάνω, δεν ξέρω". Ρώτησα εγώ γιατρούς τώρα τι πρέπει να κάνω για να ... έχω ανάγκη αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και μου λέει "να γράψουμε ότι έχεις κάτι σοβαρό". Γράψε ότι απορώ γιατί δεν μ' έχει πιάσει η κλούβα του είπα, εγώ θέλω να τακτοποιηθώ". "Θα το γράψω." "Γράψτο". Και πήρα το αποδεικτικό μετεγγραφής. Δεν μου τόδωνε όμως το αποδεικτικό το ιδιωτικό γυμνάσιο αν δεν του πλήρωνα όλη τη χρονιά. Γιατί όλη η βάση των μαθητών που είχε, ζητούσε από το Υπουργείο Παιδείας και έπαιρνε καθηγητάς από την μέση εκπαίδευση, αυτοί πληρώνονταν καλά, για συμπληρωματικοί στο γυμνάσιό του. Ένας συνάδελφός μ', πολύ με αγαπούσε, ήταν στο αεροδρόμιο, Κομνηνός λεγόμενος, μου λέει "Γρηγόρη, πήγαινε στη γυναίκα μου, εκεί στην Πύλη του Αδριανού (δεν ακούγεται καθαρά το Ανδριανού), στην Πλάκα δίπλα και πάρε ότι λεπτά θέλεις, όλα και μη ρωτήσεις πότε θα μ'τα δώσεις". Πράγματι πήγα και πήρα λεπτά απ' την κυρία, τον πλήρωσα και έτσι μόδωσε το.. Πήγα τώρα, ήτανε Νοέμβριος μήνας όταν πήρα αυτό το χαρτί, πήγα να γράψω στα πρωτεύοντα μαθήματα τουλάχιστον για οκτώ. Μαθηματικά, αρχαία και δεν θυμάμαι τι '.. Ένας Καραμπάγιας, διευθυντής, είδε ότι έγραψα στα δύο από έξι και στο ένα οκτώ. Τι μου είπε; Είχανε προχωρήσει περισσότερο στην τρίτη τάξη εδώ στο .. αυτό. Μου λέει "έκανες τόσες θυσίες και θα σου κάνω μια χάρη, θα καθήσεις σιωπηρώς εδώ .. τ. στο γυμνάσιο και είναι Νοέμβριος μήνας τώρα, ενώ θα γράφουμε πρώτου εξαμήνου γραπτά οι μαθητές του γυμνασίου μας, τότε θα γράψεις εσύ, αρχάς Φεβρουαρίου". Πράγματι, κάθισα, "...αλλά κοίταξε όμως να μην περισσέψεις" . Πράγματι προσπάθησα εγώ και μ' έναν άλλο συγγάτοικο που είχα να με βοηθάει λίγο και όταν έγραψα στην αίθουσα ... πέρασα και πήρα το χαρτί και μετετάγηκα κι εγώ στην δεύτερα κατηγορία υπαλλήλων.

(ΒΣ) Ωραία.

(ΓΣ) Όταν ...

(ΒΣ) Έχετε κάνει όμως και άλλη προσπάθεια, απ'ότι μου έχετε πει.

(ΓΣ) Ναι, ναι ... μου είπε "δεν θα γράψεις ούτε για πέντε.., που πας... και τα λοιπά. Με έβρισε ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου. Τ'λέω εγώ "κάνω μια προσπάθεια".

(ΒΣ) Επιμείνατε.

(ΓΣ) Έ, .. αφού πέρασα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγώ, ο γενικός διευθυντής ήτανε του... πως λέμε θρησκευτικός. Κι ένας παπάς απ'τον Πύργο, γιατί ήτανε και το παιδί του εκεί στο γυμνάσιο, πήε και πήρε ... την άδειά τ' και ενώ πέρασα κι εγώ πρώτος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ακολούθησαν και δυό τρεις άλλοι, οι οποίοι δεν έκαναν αυτή τη μαρτυρία τη μεγάλη που έκανα εγώ. Έ, μετά ... άρχισα ...

Τι;

Να πω;

(ΒΣ) Ναι, ναι.

(ΓΣ) Ήμουνα στο αεροπορικό εξωτερικού. Ο διευθυντής μου με συμπαθούσε πάρα πολύ. Έ, ...κάθισα εκεί κι αφού έβγαλα το γυμνάσιο ... ήθελα να κ'τάξω λιγάκι ξένες γλώσσες. Πήγα και γράφηκα εκεί στην πλατεία Κάνιγγος σ'ένα ινστιτούτο κι άρχισα να κάνω μαθήματα αγγλικής. Αλλά ... δεν μπόργα να προχωρήσω πολύ ... αλλά τά...

(ΒΣ) Πόσων χρονών ήσασταν τότε κ. Σιαφάκα;

(ΓΣ)... θα ήμουνα γύρω στα πενήντα οκτώ, εξήντα χρονών. Αλλά, δεν μπορούσα να προχωρούσα αρκετά ικανά. Πάντως την πέρασα την πρώτη τάξη. Μας έκανε ένας διευθυντής απ'τη ΔΕΗ λέει, ήτανε καθηγητής αυτός. Μετά, πήγα ... στην δευτέρα και στην δευτέρα παρότι είχα ένα ντιξιονέρι μαζί μου εε... προσπαθούσα να είμαι όσο μπορώ πληρέστερος. Κάποιες φορές σαν ταχυδρόμος που ήμουνα, γιατί ... ο διευθυντής μου μ' αγαπούσε πολύ και μου λέει "Γρηγόρη, τώρα που ανήκεις στην δευτέρα κατηγορία .. και μ' έβαλε ταχυδρόμο, ταχυδρόμο Πανεπιστημίου, Σταδίου και Πλατεία Συντάγματος. Κάποιες φορές που φώναζε κάνα ξένο ζευγάρι "εε, πόστμεν, ε... εμπασάντ Ετζίπτ;" Πού είναι η εμπασάντ Ετζίπτ.

(ΒΣ) Η αιγυπτιακή πρεσβεία.

(ΓΣ) Ναι, ναι, ναι. "Στρέιτ αχέντ εντ δι άδερ κόρνερ" εγώ. Άπ' ένιωθα ικανοποίηση που μπόρεσα να απαντήσω σωστά. Κάποιοι άλλοι πιο κάτω με ρωτούσανε, δεν μπορούσα ν'αποφασίσω. Αλλά μια άλλη φορά πιο κάτω .. Αιόλου και Πανεπιστημίου γωνία, χαμηλά. "Εε, πόστμεν, σκουέιρ Κάνιγκος γουέρ;" που είναι; "Μπιχάιντ μπιούρντιγκ" λέω γω, κατάλαβες τς είπα γω...

(ΒΣ) Πίσω απ'το κτίριο.

Ε, (δεν ακούγεται καλά). Ένωθα ... ε καλά. Δεν προσπάθησα τίποτα καλύτερο. Αρκετά ήταν αυτά. Αλλά κάθε φορά που εκεί στο ταχυδρομείο ερχόταν κανένα ζευγαράκι που έπρεπε να φύγει απ'το ξενοδοχείο να πάει σ' άλλη χώρα, ζητούσε από κει μην έχει τίπ ... κάνα γράμμα. Ο διευθυντής, ο προϊστάμενός μου εμένα έστελνε να πάω να συναντήσω αυτό. Έ, τους ρώταγα εγώ "αρ γιου κάντρι;" Απο ποιά χώρα; Κατάλαβες; Λοιπόν , ... και μού'λεγανε από που περιμένουνε γράμμα.

(ΒΣ) Πάντως ό,τι μάθατε το βάζατε, το χρησιμοποιούσατε.

(ΓΣ) Ναι ε ναι, όσο μπορούσα, αλλά πληρέστερα είχα ένα ντιξιονέρι μαζί μου, για να αποφαίνομαι γιατί πήγαινα στις τράπεζες και ζητούσα, αλλά είχα και ξένες πελάτισσες, στη Μεγάλη Βρετανία, στο ... παρακάτω Σταδίου στα ξενοδοχεία. Ε, μ' έστελνε ο θυρωρός απάνω. Έλεγα "'πάσαπορτ λέτερς, λέτερς στερν... συστημένο γράμμα, κατάλαβες; ...αα...ωραία ... λοιπόν, και μπόραγα ...(ασαφές) αυτό και τς τό δονα το γράμμα κατάλαβες. Δεν είχα άλλη αυτή.., αλλά μ' αυτή την ικανότητα που έκανα, έφτασα να φύγω .. με το βαθμό του Τμηματάρχου Α', Διευθυντή Β' και είδες, είδες μέσα τι γράφει το βιβλιάριό μου; Στα νοσοκομεία πρώτη θέση, λέει Α.

(ΒΣ) Εντάξει σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιαφάκα και γι αυτές τις πληροφορίες.

(ΓΣ) Έκανα προσπάθειες (ακούγεται ο βήχας της γυναίκας του) και μπόρεσα να φτάσω παραπάνω παιδεύοντας. Όταν παιδεύτηκα πάρα πολύ που έπαιρνα γάλα έβγα και δωδεκάμισι δράμια ρύζι να το φτιάσω για ...

(ΒΣ) Ρυζόγαλο.

(ΓΣ) Ρυζόγαλο. Να φάω ένα πιατάκι το πρωί και ένα πιατάκι το βράδι. ... Και μπόρεσα ... να δικαιωθώ, από τις προσπάθειες που έκανα.

(ΒΣ) Ευχαριστούμε και πάλι.

(ΓΣ) Νά'σαι καλά.

Ακούγεται η γυναίκα του: Αυτές τις προσπάθειες έκαμε ο πατέρας σου.