

## Επίταξη κατοικίας της οικογένειας Οθωναίου στην Κατοχή

**01:51:47** Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αν είχαν και άλλο τίποτα. Η πεθερά μου δηλαδή και ο πεθερός μου μού έχουσε πει ότι είχανε στο σπίτι επιταγμένο ένα δωμάτιο. Τότε που ήρθανε οι Γερμανοί, εμάς αυτό δεν το 'χαμε στο Νέο Ψυχικό, γιατί υπήρχε το στρατόπεδο και πήγανε όλοι εκεί, εδώ στο Χαλάνδρι διαμοιράστηκαν...

*[-Σε σπίτια.]*

... σε σπίτια. Και είχανε..., εεε, αυτοί είχανε τρία δωμάτια μεγάλα, πώς ήταν τα παλιά σπίτια, ένα πολύ μεγάλο χολ και τρία δωμάτια και το ένα δωμάτιο το πήρανε, που ήτανε το σαλόνι τους. Και μάλιστα μέσα σ' αυτό είχε, το θυμάμαι, η πεθερά μου το αντίστοιχο, είχανε βγάλει, το..., είχε ένα καναπέ με πολυθρονίτσες, τα 'χε βγάλει όλα, αλλά ο μπουφές δεν είχε βγει. Και μου 'λεγε ο άνδρας μου ότι άρχισε να μαθαίνει γερμανικά απ' αυτούς! Γιατί ήτανε δώδεκα χρονών, του άρεσαν και πάρα πολύ οι ξένες γλώσσες, μάθαινε εύκολα. Και μου λέει "Άρχισα να μαθαίνω από αυτούς." και δεν ήταν άγριοι εκεί στο σπίτι. Μάλιστα, μου λέει «Ένας που έφερνε, έφερνε κάτι φαγητό και το έβαζε...» μου λέει «... στο μπουφέ και κάθε λίγο το έσπρωχνε και λίγο πιο έξω, πιο έξω.» Για να καταλάβουνε ότι πρέπει να το πάρουν, "Για μένα ήτανε!", για το Νίκο. Εεε και ο πεθερός μου, βέβαια, γαλλικά ήξερε πάρα πολύ καλά, τότε οι ξένες γλώσσες η πρώτη ήτανε τα γαλλικά.

*[-Τα γαλλικά!]*

Με κάτι αυστριακούς αξιωματικούς που δεν θα ήτανε και πολύ νατζί (!) φαίνεται, εεε μου είπε μια μέρα ο άνδρας μου είχε ομηρικούς καβγάδες. Εε.. Αλλά.. αυτά!