

Οι Φυματικοί

... Στο διάστημα αυτό άρχισαν κάποιες οικογένειες φυματικών στην Αθήνα ... να είχανε ...

[00:07:35] Στο Χαλάνδρι. Φυματικών στο Χαλάνδρι

[00:07:36] Απ' τους ... απ' τους ... Να είχανε απ' τους θεραπευτάς γιατρούς ενδείξεις ότι πρέπει να βγούνε παραέξω να πάρουν αέρα καλύτερον. Και δυό τρεις οικογένειες είχανε πάει και στο Μαρούσ', αλλά εκεί υπήρχε υγρασία και φύγανε αμέσως. Πέντε έξι οικογένειες, ήτανε στο Χαλάνδρι. Αυτές, δυό τρεις στην αρχή κι αργότερα που ήρθανε κι άλλοι φυματικοί, άρχισαν να παραγγέλνουν φαγητά στην Φαρίντα. Ρώταγαν πρώτα τι θα μαςδώσετε και τους λέγαμε εμείς. Έ, έπρεπε όμως να τους τα πάμε στο σπίτι. Αυτή τη δουλειά την έκανα με το με ένα καροτσάκι εγώ, να κατεβαίνω και να πηγαίνω δώδεκα και μία η ώρα, φαγητά σε διάφορα σπίτια. Και πληρώνομταν βέβαια.

[00:08:52] Αν επιτρέπετε ποιο ήτανε το μεροκάματό σας στη Φαρίντα;

[00:08:55] Παρακαλώ;

[00:08:57] Το μεροκάματό σας στη Φαρίντα, ποιό ήτανε;

[00:09:00] Το μεροκάματό μας ελάχιστα μικροπράματα. Δεν ξέρω αν ήτανε εκατό δραχμές το μήνα. Ελάχιστα. Δεν είχαμε πολλή δουλειά για να 'χουμε καλό μεροκάματο.

[00:09:18] Και πως παραγγέλνανε αυτές οι οικογένειες φαγητό; Πως

[00:09:23] Είχαμε. Το μονάδικο τηλέφωνο που ήταν στην περιφέρεια εκεί ήταν αυτό μονάχα, της Φαρίντας. Δεν είχε άλλο τηλέφωνο εκεί κοντά.

[00:09:32] Και έπαιρναν τηλέφωνο.

[00:09:33] Κάποια σπίτια στη γειτονιά ... ήθελανε καμιά φορά να ειδοποιηθούνε κι έπαιρναν τη Φαρίντα και πήγαινα εγώ απέναντι να τ'ς πω έτσι κι έτσι. Κάποιος έπαιρνε από κάτω.